

GRIMMIX

Lieve, lieve kapoenen, zijn
jullie klaar voor een
superduper leuk nieuw jaar in
grimmersprookjesland? Wij
hebben er alvast super veel zin
in!!!



16 september - FROZEN

Let it goooo, let it goooo... Om het nieuwe jaar goed in te zetten beginnen we met een keitoffe activiteit en nadien de lekkerste bbq van Brugge en omstreken! Vergeet niet in te schrijven, alle info is te vinden via facebook.



23 september - HANS EN GRIETJE

Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt aan mijn huisje? Kom allemaal van 14u tot 17u naar de ons lekker snoePHUISJE (aka de lokalen) om elkaar een snuifje beter te leren kennen.



30 september - BELLE EN HET BEEST

Ben jij een mooie prinses zoals Belle, of eerder een stoer beest? OF ben je een wandelende klok? Alle prinsesjes, beesten, klokjes en de rest mogen naar de lokalen komen van 14u tot 17u!

7 OKTOBER – BRAVE

Stretch maar goed en smeer je kieten in want vanmiddag doen we sportvergadering! We gaan jullie atletische talenten eens goed op de proef stellen, ben jij even sportief als Merida? Kom het te weten aan de lokalen van 14u tot 17u.

14 oktober – ASS&P&ESTER

Dag kapoentjes

Zet je schrap in je pompoen en kom van 14u tot 17u je glazen muiltjes aandoen. We verwachten jullie aan de lokalen voor een onvergetelijke namiddag!

21 oktober – ROODKAPJE

Liefste Roodkapjes, grootmoeders en wolven, jullie worden om 14u verwacht aan de ingang van Tilleghem bos om een magische middag te beleven. Om 17u kunnen jullie op dezelfde plaats weer worden opgehaald, maar pas op dat je niet wordt opgegeten door de wolf... Blijf op het pad is de boodschap!!!!

28 oktober - RAPUNZEL

Vlecht jullie magische haar maar al tot meterslange vlecht want vandaag helpen jullie rapunzel ontsnappen uit haar toren! Deze Rapunzel-vergadering duurt van 14u tot 17u. Oh en vergeet Pascal de kameleon niet!!



3-4 november - WEEKEND

Liefste kapoentjes

We zijn ondertussen al aangekomen bij jullie allereerste scoutsweekend! Jullie worden verwacht bij de lokalen. Meer info volgt via mail! Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook!



11 november - DOORNROOSJE

PRIK! auwch

Kapoenen, vanmiddag gaan we op avontuur om Doornroosje uit haar eeuwige slaap te halen, willen jullie haar helpen? Kom dan van twee tot vijf naar de lokalen.



18 november – HERFSTWANDELTOCHT

Doen jullie dit jaar ook mee aan deze jaarlijkse magische traditie? Pak je mama, papa, broer, zus en oma en opa mee want dit is de leukste en lekkerste wandeling van het jaar!! meer info volgt nog.



25 november – SNEEUWVITJE

Nog een klassiek twee tot vijfje aan de lokalen. Maar let op! Zorg dat je geen vergiftigde appel eet, want anders ga je in een diepe slaap en zou een knappe prins je moeten komen redden, maar met dat wij een meisjesscouts zijn hebben we geen knappe prinsen en zou je dus een eeuwig dutje doen.



2 december – KLEINDUIMPJE

Wie kan de grootste stappen zetten van jullie allemaal? Kom in je grootste laarzen naar de lokalen om 9u en dan gaan we lekker smullen van een ontbijtje. Om 11u kunnen jullie met een volle maag weer huiswaarts keren.



9 december - SINTERKLAAS

Welke kapoenen hebben dit jaar hun stoute kapoenenstreken bovengehaald en welke zijn flink geweest? Dat is de vraag van vandaag. Kom naar de lokalen om te ontdekken wat Sinterklaas allemaal te vertellen heeft, en wie weet ga je wel terug naar huis met iets lekkers...



16 december - KERSTFEESTJE

HO HO HOOO! Haal allemaal jullie leukste kerstmuts boven, want vanavond vieren we samen kerst! Om 18u worden jullie verwacht met een zelfgemaakt cadeautje, een stralende kerst outfit en een opgewarmde stem om ze luid mogelijk mee te zingen met het ketnet kerstlied! Om 20u worden jullie weer opgehaald met een prachtig cadeautje en een beetje extra vreugde in jullie hartjes <3

Veel kusjes van jullie super enthousiaste leiding xxx

